

## 28.19 Alternatieve media en burgerjournalistiek

Het nieuws bepaalt heel erg hoe mensen over allerhande thema's denken. Wie daarmee gebaat was begreep al snel het belang en de invloed van kranten, radio en tv. En zorgde ervoor dat hij daar greep op kreeg. Kijk maar naar dictatoriale regimes, de verzuiling van media en grote adverteerders.

De ondertussen klassieke massanieuwsmedia bestaan nu uit grote gefusioneerde nieuwsconglomeraten die eenheidsworst in dienst van de heersende politiek en grote economieën en kapitaal brengen. Ze worden Mainstream (📖(over)heersende stroming)) genoemd en worden verondersteld te brengen wat de grote massa interessant vindt. MSM 📖 staat voor MainStream Media.

Meer kritische burgers zijn de in advertenties verdrinkende berichten die voor 3/4<sup>de</sup> over sport (of hoofdzakelijk overbetaalde spelers bij voetbal, darts, tennis, golf..) en VIP's gaan (acteurs, influencers..) flink zat. Mensen willen neutraler en objectiever nieuws. De (weder)geboorte of boom van alternatieve media na de tegencultuur en pamfletten van de jaren '60 brengt ons nu

### Burgerjournalistiek 📖

Gewone burgers veranderen van toeschouwer in nieuwsverspreider. En mensen horen graag hun gelijke, de gewone man aan het woord. Weg met de expert in de Ivoren Toren. Ook MSM schakelen dit fenomeen steeds meer in. Journalisten zijn niet altijd op het goede moment op de juiste plaats. Maar met de smartphone heeft nu iedereen ook een camera op zak. En sociale netwerken verspreiden (vooral ongecensureerd) nieuws vaak veel sneller dan MSM, denk aan Occupy, Arabische lente, aanslagen...

Een nadeel van 'iedereen journalist' is dat meningen vaak als feiten worden gebracht, verhalen niet worden gecheckt en fakenieuws (nepnieuws) de geloofwaardigheid onderuit haalt. Net als niet onderbouwde of eenzijdige complottheorieën (5G, Corona, aliens...). Wat dan weer door sommigen als beschuldiging gebruikt wordt om media of nieuwsbrengers in diskrediet te brengen.

Zonder over kapitaal of infrastructuur te beschikken kan iedereen tegenwoordig via internet, blogs en nieuwsbrieven, sociale media, en livestream eigen digitale in- en uitzendingen verspreiden. Broadcasting: 📖 oorspronkelijk: breedwerpig zaaien, nu ook audio- of radio-uitzending in een netwerk.

### Alternatieve media 📖

zijn onafhankelijk van grote media- of kapitaalgroepen, kritischer voor het establishment en de 'normale' gang van zaken, diepgravender zonder schroom voor heilige huisjes, en ze maken minder misbruik van advertenties en clickbait (📖 klik-aas: misleidende, sensationele titel of beeld om kijkers te verleiden om te klikken, waardoor inkomsten uit internetreclame gegenereerd worden).

Ze brengen bv. scherp ontledende artikels over burgerrechten, mensenrechten, witwassen, sjoemelpraktijken, criminaliteit en justitie, politiek, milieu en klimaat, LGTO, democratie, migratie: onrechtvaardige situaties (zonder het excuus van juridische spitsvondigheid en dure advocaten).

Voorbeelden van alternatieve media: SCEPTR, ZIGO, zwijgen is geen optie: website en YouTube kanaal, de leden achter Media.21 (2014): Apache.be, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, Express.be, MO\*/MO.be, Newsmonkey.be, rekto:verso en StampMedia. Geen stijl, Follow the money -FTM, De Correspondent... Klokkenuider online en tientallen andere. Zoek maar eens naar: overzicht alternatieve media.

Voorbeelden van MSM: Telegraaf Media, Sanoma, Persgroep, RTL Media, NOS, De Morgen, de Standaard, De Tijd, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Metro, VRT, VTM...

*♫ Waarom 60 tot 150 miljoen zaadcellen in een ejaculatie? Mannen overdrijven altijd!*



Nadat hij president van Zuid-Afrika werd, was Nelson **Mandela** aan het lunchen in een restaurant met zijn bodyguards. Ieder deed zijn bestelling en was in afwachting aan het praten.

Mandela zag een man recht tegenover zijn tafel zitten, ook wachtend op zijn eten. Hij zei tegen een bodyguard dat ze die man moesten vragen om mee te lunchen. Die persoon stemde toe en voegde zich bij hen, maar bleef de hele tijd stil zitten. Toen de bestelling werd gebracht genoot iedereen van de heerlijke maaltijd. De man begon ook te eten, maar zijn handen beefden.

Zonder een woord te zeggen at hij stilletjes van zijn eten en vertrok. Iedereen voelde iets vreemds, dus nadat hij was vertrokken, vermoedden zijn bodyguards dat hij misschien ziek was geweest omdat hij zo beefde.

Hierop schudde Nelson Mandela 📖 zijn hoofd en zei dat hij die man kende. Hij was de cipier van de gevangenis waar Mandela gevangen zat. En hij had het hem tijdens zijn verblijf in de gevangenis heel moeilijk gemaakt en hem aan allerlei martelingen en vernederingen onderworpen.

Maar nu stonden de zaken anders, aangezien Nelson Mandela president was geworden. Dus toen hij hem uitnodigde om bij hen te komen lunchen, dacht de man dat Mandela wraak zou nemen.

Mandela zei: "Niemand wordt geboren met een hekel aan een ander vanwege de kleur van zijn huid, zijn achtergrond of zijn religie. Mensen moeten leren haten, en als ze kunnen leren haten, kunnen ze leren lief te hebben, want liefde komt natuurlijker naar het menselijk hart dan het tegenovergestelde."

*♫ Politici moeten problemen in de samenleving oplossen. Niet creëren. nr Ben Carson*