

28.13 Ik geloof (er niet veel van)

Geloven is van alle tijden. We hebben er blijkbaar behoefte aan, een drang om verbanden, dingen en gebeurtenissen om ons heen te begrijpen. En als dat niet kan zoeken en creëren we verbanden en verklaringen om (vermeende) grip en controle op onze omgeving en onszelf te krijgen. Dat kan resulteren in een omvangrijk systeem als een religie, maar ook een bijgelovige handeling (amulet dragen ed.). Ik heb al lang geleden geleerd dat het geen zin heeft te discussiëren over wat mensen geloven 📖. Het maakt niet uit of het gaat om godsdienst 📖, klimaatopwarming, complottheorieën, tarot, geesten, goden, partijprogramma's, krachten, vibraties,...

Ik kan me best voorstellen dat geloven zorgt voor zekerheid, houvast, kracht en troost. Niks mis mee, als *gelijke rechten en respect voor alles en iedereen* voorop staan.

Oorspronkelijk moet die behoefte geleid hebben tot natuurgodsdienst, die later (zelfs met geweld!) werden verdrongen of opgeslokt door de (nu) grote godsdiensten. Mijn aanvoelen is dat het actief praktiserend aandeel daarvan procentueel eerder afneemt. En dat de nieuwste stromingen nu weer teruggrijpen naar de natuur en de nog onbegrepen samenhang der dingen daarin.

Het lijkt er zelf wat op dat ook de wetenschap hier aan bijdraagt. Ik denk dan aan heilzame effecten van kruiden en meditatie, de trend om natuur, rivieren ed. een eigen juridisch statuut te geven, bosbaden en de kwantummechanica (verstremgeling) die onverklaarbare gelijktijdige gebeurtenissen tussen ver van elkaar verwijderde subatomaire deeltjes vaststelt.

(Bosbaden (📖 Japans Shinrin-yoku) is therapie in het bos. Je stelt je zintuigen bloot aan de bosatmosfeer om je gezondheid te verbeteren.)

Natuurreligies en neopaganistische bewegingen zetten zich af tegen rationalisme en de dominantie van wetenschap, en kiezen voor een meer spirituele, natuurlijke levensstijl. Spiritualiteit (📖 Latijn spiritus: geest) gaat over het persoonlijke bewustzijn aangaande jezelf en je omgeving, je innerlijke geestelijke ervaringen en gevoel van verbondenheid.

Het ásatrú is de enige nog bestaande officiële natuurgodsdienst 📖 die sinds 1972 in Scandinavische landen is erkend. De Edda is hun heilige boek.

Net als andere animisten 📖 geloven de aanhangers dat alles op aarde bepaalde krachten bezit: donder, regen, wind, onweer, vuur, zon, maan, rivieren, zand, rotsen, mensen, dieren, planten en voorwerpen. Animisme komt ook vaak voor vermengd met andere geloofsvormen. Anima is Latijn voor 'adem' en 'geest'.

Naast wereldreligies vind je (📖 vb. in een wiki-opsomming) ook Westerse esoterie, Oosterse spiritualiteit (met Soefisme, Jänisme, Hare Krishna, Bhagavad gita, Sikhisme, Taoïsme, Zen en meditatie); en moderne spiritualiteit met druïden, New age, Wicca, Sjamanisme, holisme en humanisme. In 100-den vormen en afsplitsingen.

Zen 📖 is een vorm van boeddhisme die concentratie-meditatie gebruikt om inzicht te krijgen in de eigen ware aard als weg naar een bevrijde manier van leven.

Meditatie (📖 Latijnse meditatio: overdenken) bestaat als geestelijke oefening in vele vormen. Er zijn wetenschappelijk hiervoor positieve effecten vastgesteld.

New age 📖 is een westerse spirituele beweging (20e eeuw) die sinds 1970 uitkijkt naar een 'nieuw tijdperk' van liefde en licht. Aanhangers bereiden zich voor door te werken aan eigen spirituele groei.

In een holistisch 📖 mens- en wereldbeeld hangt alles met alles samen, daarbij werkt en gelooft men in eigen persoonlijke ontwikkeling.



Wicca (📖 hekserij, heksencultus) is een sjamanistische natuurreligie met een ecologisch en feministisch geïnspireerde filosofie, gebaseerd op voorchristelijke bronnen, Europese folklore en mythologie. Hekserij als natuurreligie bestond al lang voordat het christendom op kwam in Europa.

Sjamanisme 📖 is het manipuleren van bovennatuurlijke machten, het contacteren van de geestenwereld, vaak om ziekten te genezen.

Hulpmiddelen wereldwijd zijn symbolen en trommels, en het in extase komen. De

Indiaanse term medicijnman overlapt slechts gedeeltelijk met sjamaan.

Figuur 1 Jaarwiel

Panpsychisme 📖 is de overtuiging dat bewustzijn in het hele universum bestaat, ook bij dieren, bomen, planten en bacteriën. Recente geïntegreerde InformatieTheorie (IIT) steunt dit deels en wordt (nu in testfase) gebruikt om bewustzijn te testen bij comapatiënten.

In wetenschap geloven vind ik óók geloven. Wetenschap moet waarheid zoeken, en zichzelf voortdurend objectief in vraag (durven, kunnen) stellen.

Het zou goed zijn als we evolueerden naar een toekomst waarin we ons onderdeel van de natuur voelen, respectvol verbonden met alle andere levensvormen. Ook medemensen.

De dominante seculiere religie aanbidt de vrij markt en economische groei.

Een sekte is een dogmatische religieuze groepering, exclusief en gesloten, met een dominante leider, die buitenstaanders weert, en zich afkeert van de bestaande maatschappij. Veel religies begonnen als sekte.



De Verlosser

Hindoes wachten al 3700 jaar op Kalki.

Boeddhisten wachten al 2600 jaar op Maitreya.

Joden wachten al 2500 jaar op de Messias.

Christenen wachten al 2000 jaar op de terugkeer van Jezus.

De Sunnah wacht al 1400 jaar op Profeet Isa.

Moslams wachten al 1300 jaar op een Messias uit de Mohammed lijn.

Shiieten wachten al 1080 jaar op Mahdi.

Druzen wachten al 1000 jaar op Hamza ibn Ali.

De meeste religies omarmen het idee van een "redder" en beweren dat de wereld gevuld zal blijven met slechtheid totdat die Verlosser komt en het vult met goedheid en gerechtigheid. Misschien is ons probleem op deze planeet dat mensen verwachten dat iemand anders hun problemen oplost in plaats van het zelf te doen!

Richard Dablah

- ♪ *Recept met overgebleven chocolade: sorry, bestaat dat dan, overgebleven chocolade?*
- ♪ *Als je vaak langs het strand gaat wandelen, noem je hond dan niet Haai!*
- ♪ *The meaning of life is to give life meaning. Viktor Frankl*