

28.12 Politieke alternatieven

Verbeter de wereld, begin met ... iets

Kakistocratie 📖 betekent 'landsbestuur door slecht gekwalificeerde leiders'.
Op 1 Europees Parlementariër zijn er 40 lobbyisten (2016).

George Monbiot schrijft in Uit de puinhopen: Marketingbedrijf Edelman Corporation stelt jaarlijks een Trust Barometer op via opinieonderzoek in 28 landen. In 2/3^{de} hiervan heeft nog geen 50% er vertrouwen in dat bedrijfsleven, overheid, media en ngo's 'zich gedragen zoals het hoort'. Slechts 15% gelooft dat het 'huidige systeem werkt', 53% gelooft dat niet.

Echt vernieuwende **politieke partijen** zijn moeilijk te vinden, nog moeilijker vol te houden. Uiteindelijk stappen ze in een bestaand systeem (meestal naast mastodonten en gevestigde waarden), en binnen dat beperkende kader moeten ze (mee) werken. Milieu en groen werden ondertussen zo gevoelig, waardevol en belangrijk dat iédere partij het in haar programma opneemt. Onze **particratie** (📖 partijen regeren) krijgt concurrentie:

Lobbycratie: 📖 belangengroepen, multinationals, verenigingen, ngo's oefenen invloed en macht uit op de besluitvorming. Wie veel geld heeft, kan veel beïnvloeden. Follow the money. Money rules. Waar eindigt lobby en begint de corruptie?

Brussel heeft het grootste aantal lobbyisten ter wereld. In 1985: 650. En 25.000 in 2014; 30.000 in 2021.

Dramacratie: 📖 ad hoc brandjes blussen, show verkopen en inspelen op emoties.

Toch zijn er ook hier verdienstelijke pogingen van bewegingen die ijveren voor een betere wereld.

Groen of Ecolo is waarschijnlijk nog het meest consequente en gekende alternatief.

<http://www.groen.be/>, <http://www.degroenen.nl/>

Respect voor het leven en bekommernis voor dierenwelzijn zijn ook partijpolitiek terug te vinden: <https://www.partijvoordedieren.nl/>

De **G1000** was een Belgische openbare grootschalige beraadslaging tussen gewone vrije burgers in democratische participatie, over belangrijke politieke thema's (2011). Eerst via internet, daarna in een meeting met 1.000 deelnemers, later uitgewerkt in de G32.

<http://www.g1000.org/nl/>

Een nieuwe luis in de wereldomvattende politieke pels (+40 landen) is de **Piratenpartij**. Actief als internetgemeenschap met democratische inspraakmogelijkheden voor iedereen zijn de belangrijke actiepunten: burgerrechten, directe democratie, hervorming auteurs- en octrooirecht, vrij delen van kennis, vrijheid van informatie, databeveiliging, transparantie, gratis onderwijs, universele gezondheidszorg en een duidelijke scheiding tussen kerk en staat. <https://www.piratenpartij.nl/>, <http://piratenpartij.be/>



De Universele **Verklaring van de Rechten van de Mens** 📖 is in 1948 aangenomen door de Verenigde Naties, zonder tegenstemmen, maar met 8 onthoudingen (Zuid-Afrika, Saudi-Arabië en 6 landen in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie).

Samengevat door Amnesty International ☰

1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
2. De mensenrechten gelden voor wie je bent, waar je bent.
3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
4. Slavernij is verboden.
5. Martelen is verboden.
6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
7. De wet is voor iedereen gelijk.
8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak en een onafhankelijke rechter.
11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel krijgen
15. Je hebt recht op een nationaliteit.
16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
17. Je hebt recht op bezit en dat mag niemand zomaar van je afnemen.
18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.
19. Je mag uitkomen voor je meningen je mag overal informatie vandaan halen.
20. Je mag een vereniging oprichten en niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.
24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
26. Je hebt recht op onderwijs.
27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.

(Helaas ontbreken recht op natuurlijk kapitaal, gezonde, ecologische omgeving. Misschien zijn de 🔄 SDG's een goede aanvulling.)

♩ *Debiel en beleid bestaan uit dezelfde letters.*

Ubuntu party is het politiek front van de Zuid Afrikaanse Ubuntu  Bevrijdings Beweging. Het Bantoewoord staat voor een traditioneel Afrikaans concept van toewijding en relaties tussen mensen onderling. Iedereen zet zijn talenten of vaardigheden in voor de gemeenschap. Uitgebreide (Engelse) teksten over alle deelfacetten als leesvoer voor vele avonden vind je op <http://www.ubuntuparty.org.za/p/home.html>

 **Anarchisme** staat voor het streven naar een samenleving zonder macht, ondergeschiktheid of geweld. Anarchie  daarentegen wordt door enkele harde acties van splintergroepen uit het verleden geassocieerd met chaos. <http://www.anarchisme.nl/> <http://www.anarchie.be/index/index.php>

Gelote burgerpanels 

In 2020 had de Oeso meer dan 730 gelote burgerpanels gedocumenteerd. Ierland had dit gebruikt om over abortus en het homohuwelijk te praten, Frankrijk besprak er euthanasie mee, Duitsland het voedselbeleid. Stemmen is goed, maar meepraten is beter.

Milieu en klimaat waren veel gebezigde onderwerpen. Burgerparticipanten pleitten voor ingrijpende opties en regelgeving. (Duitse onder-zoeker Jonas Lage)

In 2022 werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de eerste stad ter wereld die een permanente burgerraad voor het klimaat installeerde en dus institutionaliseerde, gevolgd door Milaan.

Politici schatten hun kiezers (ook eigen aanhang) te rechts in. (Politicooloog Stefaan Walgrave U A'pen, 2018 in Politicians' reading of public opinion and its biases, 2022)

Limitaristen  bepleiten dat de maximale individuele rijkdom in een samenleving beperkt zou worden. Mits regels i.v.m. bestaansmaximum en vluchtmaximum (aantal/jr) gaat de gemeenschap van rijk naar gelijk.

Filosoferen over en dromen van een betere samenleving kan ook los van (partij)politiek: Vladimir Megre verkocht wereldwijd miljoenen boeken. Hij schrijft over een (ik veronderstel gefantaseerde) ontmoeting en gesprekken met Anastasia. Het inspireert overall mensen om ook ecologisch en zelfvoorzienend samen te leven in **Anastasiadorpen**  in harmonie met de natuur.

Rivendel village geeft info over dergelijke principes.

Het doel van het **Venus Project** van **Jacque Fresco** is bezit af te schaffen, management en planning in de productie uit te laten voeren door machines en zo de fouten in het kapitalisme te herstellen. Zonder bezit is er ook geen uitbuiting of armoede meer.

Professor **Riccardo Petrella**, o.a. bekend als bezieler van de Groep van Lissabon, richtte de UAB op voor vorming, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De **Universiteit voor het Algemeen Belang** is een experimentele en innoverende goodwill universiteit. Ze

staat voor kennis en inspiratie over kansen en positieve veranderingen, en wil armoede uit de wereld verbannen.

<http://www.universiteitalgemeenbelang.be/nl/uab/concept>

Humanistische 📖 initiatieven gaan ervan uit dat iedereen verantwoordelijk is voor de eigen daden en medeverantwoordelijk is voor de omgeving en anderen. Kernwaarden zijn zelfbeschikking, keuzevrijheid, gelijke behandeling, eerbied voor de natuur en verdraagzaamheid. Mensen zijn hiervoor samen en zelf verantwoordelijk.

<http://www.humanistischverbond.nl/>, <http://www.h-vv.be/>,

Gelovigen kunnen elkaar wel uitmoorden. En doen dat ook. Een beetje verdraagzaamheid zou veel leed vermijden. <http://www.unric.org/nl/nieuwsoverzicht/26556-internationale-dag-van-de-verdraagzaamheid>

Je eigen **geloof** is nooit voor iedereen zaligmakend. <http://www.venganza.org/>

Traditioneel wordt politiek gemaakt door kapitaal(krachtigen). Mogelijk kan internet, waarop vele kleintjes één groot kunnen maken, hierin ook wat verandering gaan brengen. Er zijn ook hier in ieder geval wel mogelijkheden om je te engageren of alternatieven voor een betere samenleving te steunen.

Sinds 2023 dringen groepen aan om (naast een bestaansminimum ook) een bestaansmaximum (📖 belastingtarief van 100% boven een bepaald vermogen) in te voeren. Ik zou al blij zijn met 99%.

♪ *Als verkiezingen iets zouden veranderen, waren ze allang verboden.*

♪ *Wie niet rookt, drinkt of autorijdt is een belastingontduiker.*

♪ *Ik doe niet meer aan seks, de regering naait me al elke dag.*

♪ *U zult niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie.*