

28.2.6 **Wat / wie blokkeert verandering en wil dat alles blijft zoals het is**

Voor wie weinig of niets te verliezen heeft, is veranderen geen probleem. Vaak integendeel. Dan is verandering meestal een verbetering.

Voor wie veel of alles te verliezen heeft ...

Mensen met macht (politiek, economisch, militair, financieel, ...) doen er alles aan om die zo lang mogelijk te behouden. Van de maatschappelijke elite valt dus geen echte verandering te verwachten. Integendeel. Vervallen tirannieke regeerders passen overal de wet aan om aan de macht te blijven. De Globale opwarming was al bekend bij TotalEnergies (voorheen Elf, en Total) in 1971, en bij Exxon (Esso) in 1977 (of vroeger). Dat is meteen ook een reden waarom ze alle anderen een schuldgevoel aanpraten. Bedrijfsleiders stellen: wij maken alleen maar wat de consument koopt. Politici zeggen: de meerderheid van onze kiezers wil dat niet, er is geen draagvlak voor. En die culpabilisering werkt. We zijn zuinig met energie en spullen, en we fietsen. Terwijl de beslissers vanuit een privévlucht een deal regelen en kaviaar bestellen.

♫ De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant.