

26.2.1.1 Leven zonder geld

Amerikaans milieuactivist, avonturier en minimalist Rob Greenfield wil sterven zonder enig bezit.

Heidemarie Schwermer werd geboren in Memel, Oost-Duitsland, in 1942. Ze was 20 jaar lerares en werd dan psychotherapeute. Ze heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen.

Na haar scheiding gaat ze met haar twee kinderen naar Dortmund. Zij is verbijsterd over de armoede daar. In 1994 begint ze een ruilwinkel genaamd Gibb und Nimm. Goederen en diensten worden er geruild zonder gebruik van geld.

Op haar 56e gaf ze alles weg wat ze had, haar huis, de inboedel en de auto. Sinds mei 1996 leeft ze tevreden en zonder geld volgens het geef en neem principe.

Ze spreekt niet graag van ruilhandel, maar van Delen 📖 in plaats van Ruilen 📖. Deelhandel dus. Op haar website nodigt ze mensen uit het geef en neem spel te spelen.

<https://heidemarieschwermer.com/neueseite/>

Zij heeft enkel de kleren die ze aan heeft en wat in haar rugzak en koffer past.

Woonruimte vindt ze als huisoppas. Daarnaast kan ze afwassen en schoonmaken, en als psychotherapeute en lerares adviseren of onderwijzen.

‘Ik heb geen vakantie nodig, het is een van de fouten van onze samenleving. Het scheidt vrije tijd en werk, omdat de meeste mensen iets doen wat ze niet leuk vinden om geld te verdienen en uit te geven aan dingen die ze niet nodig hebben ‘.

Haar eerste boek, *Das Sterntalereperiment* is ook vertaald als *Een rijk leven zonder geld*, en verhaalt over haar eerste vier jaren 'niets meer hebben en veel zijn'. De opbrengst ging naar goede doelen. Haar nieuwste boek is (enkel in het Duits) gratis te downloaden. In 2010 kwam er een film uit over haar leven en project: *Living without money*.

In Nederland is de site geldloos.nl geïnspireerd door haar werk.

♪ *‘Kapitalisme is uitbuiting van de ene mens door de andere.
Communisme is het omgekeerde.’*

(wie zei dat weer?)

♪ *Wat je niet kan weggeven bezit je niet. Het bezit jou.
Ivern Ball*

♪ *Niet hij die weinig heeft, maar die meer wil is arm.
Seneca*

♪ *‘Kapitalisten zijn hongerleiders.’
Roger Vanbrabant*