

23.2.12.4 Verschil kastanje - paardenkastanje



De **tamme kastanje**  heeft langwerpige en getande bladeren. De bloemen zijn lange (10-17 cm), rechtopstaande katjes die pas 's zomers bloeien. De bolster heeft meestal drie vruchten. De middelste is de dikste, en de andere twee buigen daar omheen. Aan de punten zitten de kenmerkende pluimpjes die de restanten zijn van de katjes.

De bolster van de tamme kastanje heeft meer, dunnere en langer stekels dan de paardenkastanje.

De **paardenkastanje** heeft grote bladeren met vijf tot zeven delen als vingers aan een hand.

De bloeiwijze heeft als een kaars rechtopstaande, witte pluimen met tientallen bloemen. De paardenkastanje geeft geen pluimpje, is ronder en glimt meer. Ze is niet eetbaar, bitter en licht giftig. Maar wel geschikt als zeep.

De Witte Paardenkastanje (*Aesculus hippocastanum*) hoort bij de paardenkastanjefamilie (Hippocastanaceae) en de Tamme Kastanje (*Castanea sativa*) bij de beukenfamilie (Fagaceae). De rode paardenkastanje (*Aesculus carnea*) is een kruising tussen de witte paardenkastanje (*Aesculus hippocastanum*) en de rode pavia (*Aesculus pavia*).

♪ *'Mijn vrouw is met niets tevreden.' 'Dat weet ik, daarom is ze met jou getrouwd.'*



Campêchehout (verfhout of bloedhout van de *Haematoxylon campechianum*) kwam voor in de Spaanse kolonies als Yucatán en Mexico. Geraspt kernhout leverde verschillende kleuren op: rood, blauw (met ammoniak), bruin (met ijzer) en zwart (met koper). Het kostbare goed vond via zeeroverij sinds 1650 ook een weg naar Groot-Brittannië.



Verschil piraten en kapers

Een kaper kreeg een aanstelling en kaperbrieven van de overheid. Hij diende zijn land tegen de vijanden en was gedisciplineerd in loondienst. Het schip was van een rederij en adellijke rijken. Ze voeren vaak onder een lands- of stadsvlag. Een piraat erkende helemaal geen gezag, werkte voor zichzelf en viel elk willekeurig schip aan. Ze leefden van buit en beheerden samen hun eigen schip. Ze hadden meestal zwarte vlaggen met (vanaf begin achttiende eeuw) symbolische tekens van doodshoofden en zandlopers. Ook vrijbuiters, boekaniers en Duinkerkers waren beruchte zeerovers.

♪ *Ik heb een nieuwe boemerang gekocht. Wat doe ik met de oude?*

♪ *Stilte spreekt waar woorden tekortschieten.*