

## 1.2.4 Bedreigingen, tussen hoop en wanhoop

Een poging tot blik in de toekomst geeft me een gevoel van machteloosheid en weinig vertrouwen op basis van de huidige gang van zaken.

Vraag je je ook wel eens af waar het nu naar toe gaat?

Of waar het mis loopt??

**Politiek** lijkt vaak een ondemocratisch, frauduleus en corrupt onderonsje van verlichte despoten die hun eigen belangen dienen en ver van hun kiesvee staan  
Dictatoriale regimes en burgergeweld ontwrachten ganse landen en regio's  
Het recht is aan de best bewapenden en bemiddelden met dure advocaten  
Fundamentalisme bedreigt humanisme

**Sociale** zekerheden worden onbetaalbaar en asociaal

Meer en meer wordt immaterieel en onpersoonlijk: info, communicatie, geld, kennis, herinnering...

Iemand met 300 internet vrienden zit 7 weken achter zijn PC. Dood.

Te dicht opeenvolgende mensen worden anoniem, ontglippen de sociale controle van andere schermkijkers en maken anderen af. Soms op de meest gruwelijke wijze.

'Sociale media' doen asociaal gedrag enorm toenemen

**Jobs** worden alsmat leuensvreemder, stressy en gesegmenteerder, maar zeer gegeerd om status en imago te vergroten

Aandeelhouders rijven meer binnen, werknemers minder

Terrorisme en aanslagen bedreigen happenings

Misdaad loont en heerst

Criminelen worden betutteld en verzorgd, terwijl we onze bejaarden laten vereenzamen en verhongeren

**Communicatie** werd een technisch bombardement

Wereldnieuws bestaat uit fictie, celebs, (half)blote borsten en sport. Cultuur, politiek en wetenschap moet je zoeken

We hebben zoveel informatie ter beschikking, dat we niets meer weten

Seks werd commercie en frustratie

Opdringerige beeldschermen bepalen hoe we moeten (proberen) te leven

Psychosociale manipulatie door grote merken bepaalt hoe we ons (moeten) voelen (bij consumptie)

Overall rond mij zie ik de dictatuur van het gazon. Gepusht door de commercie van gemotoriseerde grasmaaiers, meststoffen, peststoffen, trimmers, kantensnijders, scharen, sproeiers, tuinslangen, bladzuigers moet ieder grasperkje er getrimder uitzien dan de snor van Hitler

*'Ik vind het fascinerend dat mensen die fortuin maken door iemand te spelen die ze niet zijn de meeste geloofwaardigheid genieten in onze maatschappij'. (Paul Watson (60), oprichter van Sea Shepherd. Zie ook:*

*Vroeger geloofde ik in reïncarnatie, maar dat was in mijn vorige leven.)*

De ernst en omvang waarmee celebs, sport, zang en danswedstrijden becommentarieerd en uitgediept worden steekt schril af tegen de fletse meldingen of zelfs het ontbreken daarvan als het gaat over politiek, wetenschap, economie, sociologie, oorlog en milieu. Gefotoshopte influencers zonder IQ tonen waarmee jij gelukkig zal worden

**Economie** lijkt te falen en foute zeepbellen te produceren tot voordeel van rijken en ten nadele van de minst begoeden

Banken en landen balanceren op het randje van bankroet, maar blijven krampachtig de schijn hooghouden

Topsporters krijgen schandalig veel geld voor hun spel

Toenemende migrantenstromen schoppen culturen, solidariteit en waarden overhoop (Verdoken) discriminatie op basis van geslacht, geaardheid, kleur... hanteren we om ons een (vals) gevoel van veiligheid aan te praten

Grote **medische** problemen krijgen we niet onder controle (kanker, aids, epidemieën), er lijken er steeds meer nieuwe en ergere bij te komen terwijl bestaande ziekten (suikerziekte...) uitbreiden

Nieuwe ziekmakers en resistente organismen verschalken met gemak iedere smetvrees  
Een kwart van de mensen vreet zich kapot. Een kwart van de mensen sterft van honger  
We leven langer, maar worden zwakker

We zijn met meer, maar worden onvruchtbaarder

We staan aan de top van de voedselpiramide, dus we accumuleren uiteindelijk al onze rotzooi zelf

We bestrijden bacteriën, steriliseren virussen, maar hebben geen natuurlijke weerstand meer

We pompen vee preventief vol antibiotica, waardoor we onszelf opscheppen met resistente bacteriën die onze medische wetenschap niet meer kan uitschakelen. Maar het vlees heeft geld opgebracht

**Grondstoffen** worden net zo schaars als de Club van Rome reeds in 1972 (wir haben es nicht gewüst) had voorspeld (Grenzen aan de groei.)

We hebben alles, maar putten alle bronnen uit

Herstellingen zijn duurder dan nieuwkoop

Drinkwater wordt schaarser en kostbaarder

Voedselproductie is geconcentreerd bij een kleiner aantal kapitaal- en belangengroepen waarvoor niet het voedsel of het milieu, maar de winst primeert

Gezonde voeding bestaat niet meer. Verantwoorde voeding ook niet

Overall te vinden: alles zit vol microplastics

Een groot deel van onze voeding wordt gewoon verspild en gedumpt

Het **milieu** is fataal vervuild en vergiftigd (afvaloceanen, pesticiden, straling...). Ademen is levensgevaarlijk

Het klimaat is onvoorspelbaar (Global warming versus (mini-) ijsstijd)

'Een toenemend aantal natuurrampen zijn eigenlijk milieurampen, omdat ze worden veroorzaakt door het ingrijpen van de mens in zijn natuurlijke omgeving.' (A.M.A.J. Driessen)

Mensen zijn in het najaar dagen bezig om de rotzooi van bomen (bladeren) op te ruimen en af te voeren. In het voorjaar staan ze bij tuincentra in de rij om die na duur transport en verpakking, als potgrond terug te kopen.

♪ *Potgrond: kerkhof voor lesbiennes. Erno Sourbron*

**Dieren** dulden we enkel nog achter en op tralies

Of we maken er baby's van, met jasjes, parfum, kinderwagens,...

In doosje en rekken verkochte voeding lijkt in bedrijven geproduceerd, er is geen link meer tussen leven (vee) en eten (vlees, kaas...)

We vermoorden miljoenen haaien voor hun vin, zeehondjes voor hun vel, walvissen voor 'wetenschappelijk onderzoek', grienden voor euuhh.. de sport, of de traditie of zo

**Distributie** deelt en verspilt vooral verpakking en brandstof

Transport zit in stinkende en trage files vast

De auto eist als individueel statussymbool steeds meer (verkeers)slachtoffers

**Techniek** neemt al ons handigheden en vaardigheden over

Staal en hydraulica bulldozeren mankracht naar onbeheersbaar dodelijke exponenten

Elektronica maakt ons afhankelijk en kwetsbaar

Alles lijkt te evolueren naar extreme dualiteit: meer extreem rijken en meer extreem armen, technologie adepten en leken, van integratie tot fobie. Waardoor de meesten bewegen tussen hoop en wanhoop.

Iedere regel is een dag filosoferen waard.

Geloof het of niet, ik ben eigenlijk een optimist...

Maar dit is het kader waarin je zelfvoorziening en jezelf moet situeren.

♪ *Een echte mopperaar kent altijd de laatste moppen.*

*Kennis delen is  
kennis  
vermenigvuldigen*